



Jaargang 7, nummer 6 Speciale editie G team

8 juni 2007

Deze Westsite Story verschijnt 1x in de maand



Het toernooi in Koedijk:

We kregen een mooie beker mee naar huis.

We zijn 6^e geworden !

Waar we heel blij mee zijn !



Verslag van 17 Mei 2007, toernooi in Koedijk

Het was erg gezellig. We hadden het ook getroffen met het weer. Schagen was het eerste waar we tegen gingen spelen, die maakte ons dik in. Toen tegen groen rode team (Cracks) ook dik van verloren. We hadden een leen speler het hele toernooi. Ook Monique van Havas speelde ook een keer met ons mee.

Na het ene team speelde we tegen Koedijk, toen kregen we twee spelers van Havas erbij maar daar verloren we ook van. En van Haarlem ook, máár van Roda wonnen we en van Havas verloren we. Het team dat naar China gaat speelde tegen het Nederlands handbal team. Dat was ook leuk.

Heel veel sterkte Karin en tot het volgende seizoen !

Groetjes Marjon & Pascal
En geef je katjes een knuffel van ons !



Wilga samen met Marion even bij te Komen van een wedstrijd.



Nico en Benno bekeken hoe het podium werd op gebouwd.



Damian, zontje van Anita mocht ook mee dit keer, vond het erg leuk !



Pascal en Marjon, tja daar staan we dan zullen ze vast gedacht hebben ! hihi



Een wedstrijd foto.....



Nog even wat eten.....



Nog meer eten.....!



En dan naar huis.....!

**Nederlands handbalteam dat meedoet
aan de Olympische Spelen
voor verstandelijk gehandicapten
Die worden in september en oktober
gehouden in de grootste stad van China.**





Hallo Benno, Nico, Fran, Mario, Mariël, Wijnand, Marion, Pascal,
Ineke, Marco, Elly, Corine, Wilga, Rini, Anita, Arnoud, Marga,
Reineke, Peter Balm, Begeleiders en ouders

Hier even een berichtje uit Ouderkerk. Ik mis jullie allemaal heel erg.
Ik ben nu al een tijdje ziek, maar ben in ieder geval opgefleurd door jullie kaarten.
Ook ben ik héél trots op jullie dat jullie zo goed aan het handballen zijn.

Pascal, dat die Eindhovenaren alsnog kampioen zijn geworden is niet te geloven, maar alsnog van harte !

Mario, Feijenoord had een slecht seizoen, maar volgend jaar Feijenoord kampioen !

Arnoud, jammer hé dat Ajax net niet kampioen
Is geworden há, há, há.

Marga, we willen Arnoud nog niet kwijt hoor !

Anita, fijn dat je er dit seizoen bent bijgekomen als begeleiding !

Fran, ik hoop vlug weer te zien hoe goed jij kan dansen !

Wijnand, ga jij in de zomer weer lekker in het zonnetje schilderijen maken ?

Marion, ik heb in een bladje jouw foto gezien in jouw werkkostuum, heel erg leuk !

Mariël, lief zijn voor die Feijnoorder van je hé ? En volgend seizoen nog meer van die mooie schoten op doel !

Benno, ik mis al die enthousiaste en vrolijke omhelzingen die ik altijd van je krijg !

Wilga, maak je eens een mooie tekening voor me ?

Pagina 4

Elly, wat heb je vandaag gegeten en heb je nog een doelpunt gemaakt ?

Peter, bedankt dat we steeds een beroep op je mogen doen !

Reineke, hoe kunnen we je zover krijgen dat je ook meegaat met toernooien ?

Rini, wat een leuke fotos maakt je altijd, volgend seizoen maak ik een foto van jou ! hi hi

Ineke, heel veel geluk in je nieuwe huis !

Nico, ga je volgend seizoen weer net zo goed spelen als dit seizoen ?
Marco, leuk dat je erbij bent gekomen dit seizoen !

Corine, wat kan jij hard lopen en gooien zeg !

Uiteraard voor iedereen een hele prettige en zonnige vakantie en ik hoop iedereen bij de eerste training van volgend seizoen weer te zien.

Voor iedereen die van katten houdt, een dikke knuffel
Van Felix, Sjimmie, Mickey, en Smartie !

Megadikkekus van Karin.



Elly en Wilga hebben voor Karin deze mooie kleurplaten in gekleurd !



21 mei, was onze laatste training

We hadden gevraagd of iedereen wilde komen voor de laatste training.
Een hele leuke verrassing, dat Karin er ook was !
We hebben haar heel erg gemist, en dat hebben we haar duidelijk laten merken.
Ze kreeg een zeer warm welkom van iedereen !
We hopen dat Karin volgend seizoen weer bij ons is !

Onze laatste training, die hebben we afsloten met een leuke voetbal wedstrijd,
het was best spannend, en ook wel moeilijk om in het doel te schieten
ook al staat er geen keeper in ! haha
Het was vooral erg gezellig !

Toen hebben we nog geprobeerd omzithandbal te doen,
dit was meer gieren van het lachen dan te spelen.
Want het is best moeilijk om te gooien en te vangen,
en je moet vooruit bewegen op je kont !

Rini had een heerlijk cake gebakken en drinken mee genomen.
Daarna gingen we allemaal op de foto mét onze mooie beker !







Voor het volgend seizoen:

Op zondag 2 september organiseert OHC'01
een handbalkennismakingsdag
voor mensen met een verstandelijke beperking
uit de omgeving van Oosterhout

Samen met OIB (Oosterhout in Beweging) en BAS
(Bredaas Aangepaste Sporten) organiseren zij een
gezellige middag waarin iedereen kennis kan
maken met de handbalsport in Oosterhout.

Er is uiteraard een toernooi, daarnaast zal voor
bezoekers de mogelijkheid zijn om d.m.v. diverse
workshops kennis te maken met het g-handbal.

**Vertrektijden word nog aan je door geven,
waarschijnlijk is dit +- 11.30 uur.
En komen we +- 17.30 weer in Amsterdam aan.**

Iedereen word ruim voor die tijd gebeld.

**Schema toernooi voor volgend seizoen,
dit kan evt. nog veranderd worden.**

2 september 2007 Openingstoernooi veld bij OHC

21 oktober 2007 toernooi zaal bij Blinkert (Haarlem)

11 november 2007 toernooi zaal Westsite

9 december 2007 toernooi zaal bij Havas (Almere)

13 januari 2008 toernooi zaal bij OHC'01 (Oosterhout)

17 februari 2008 toernooi zaal bij Koedijk (Alkmaar)

16 maart 2008 toernooi zaal bij Havas (Almere)

13 april 2008 afsluitingstoernooi zaal bij Westsite

24 mei 2008 afsluitingstoernooi veld bij Koedijk (Koedijk)





Heb je leuke vakantie foto's
Verhaaltjes van je wat je gedaan heb.
Of gewoon leuke tekening !
Lever ze bij ons in !

Daar word het krantje nóg leuker van !



Wij wensen jullie allemaal
een hele fijne en zonnige vakantie,
En dat we in september
er weer een gezellig seizoen er van maken !

**Groetjes
Rini, Anita, Karin & Arnoud !**